

Het is goed toeven bij koffie- en theeschenkerij Liefhebberij de Hooiberg

# 'Een beetje meer zon zou welkom zijn'

**KATLIJK** - 'Wij houden vakantie in onze eigen provincie en maken regelmatig dagtochten,' zeggen Heanna (55) en Jan (58) Smink uit Delfstrahuizen, genietende van een kopje koffie bij koffie- en theeschenkerij Liefhebberij de Hooiberg te Katlijk. 'In de winter mogen we graag schaatsen en in de zomer fietsen en wandelen we veel.

Vandaag maken we een fiets-

tocht van rond de 40 kilometer die onlangs beschreven stond in weekblad Libelle. De tocht begint bij het station, maar omdat we daar de auto niet kwijt konden heb ben we die bij het voetbalstadion geparkeerd. De route voert ondermeer naar Tjalleberd, Luxwoude, Langezwaag, Gorredijk, Jubbega, Nieuwehorne, Mildam en Oranjewoud. Meestal nemen we broodjes en drinken mee, maar

we zitten ook graag ergens op een terrasje. Tijdens het fietsen zie je veel meer van de omgeving dan vanuit de auto. Je komt dingen tegen waarvan je wel eens gehoord hebt, maar nog nooit gezien. Zo bekeken we in Oranjewoud uitkijktoren de Belvédère en in de omgeving van Nieuwehorne een oorlogsmonument ter nagedachtenis aan omgekomen vliegeniers die daar in 1942 met hun vliegtuig

neer zijn gestort. Ook dit plekje is nieuw voor ons.' Terwijl Heanna en Jan van hun koffie drinken fladderen de vlinders in het rond.

## Vlindertuin

Edmée Schepens, eigenaresse van Liefhebberij de Hooiberg, heeft het stuk grond er om heen ingezaaid met wilde bloemen en beplant met struiken die vlinders aantrekken. De di-

versiteit aan kleuren en geuren is een lust voor het oog. Het is een klein paradijs voor liefhebbers van rust en natuur. Bovendien wordt iedere gast er bijzonder hartelijk ontvangen en laat de Bourgondische appeltaart zich goed smaken. Bij goed weer is de Hooiberg tot en met begin oktober dagelijks geopend tussen 11.00 en 17.00 uur. Jan zegt: 'Het zit hier goed, maar een beetje meer zon zou welkom zijn.'



Heanna en Jan Smink